

Wie hebben er gelijk? De gematigde moslims die zeggen dat de Islam een godsdienst van vrede en barmhartigheid is en dat de Koran terrorisme verbiedt of islamisten die zeggen dat zij trouw zijn aan de Koran als ze gebruik maken van allerlei vormen van geweld om de islam te verdedigen en te verspreiden?

1. Op zoek naar een balans

In het boek *Between Naivety and Hostility* ('tussen naïviteit en vijandigheid') wordt gezocht naar een gebalanceerde benadering van de islam als godsdienst en naar de moslims als haar aanhangers. Eén van de schrijvers verwoordt het aldus:

'Ik geloof dat in de geschiedenis, tradities en geschriften van de islam zaden van geweld aanwezig zijn, maar dat sociologische, politieke en economische omstandigheden de bodem vormen waarin deze zaden vrucht dragen.'¹

De persoon vervolgt: 'Wij christenen zijn vaak te snel in ons oordeel. Verwijzen we naar de Bijbel om een verklaring te vinden voor de erge dingen die christenen doen? Hoe zit het met seculieren? Ik denk dat de dingen die we doen veel meer vanuit onze menselijke zwakheid voortkomen dan de religieuze teksten die we lezen. Mensen gebruiken elk excuus dat ze kunnen vinden voor hun slechte daden. Ik heb geweldige, genadige moslims ontmoet en vreselijk slechte christenen; hoe komt dat? Door de religieuze teksten die ze lezen? Ik denk het niet. Mensen zijn geen robots. We zijn zelf verantwoordelijk voor onze acties. We moeten geweld van islamisten beslist veroordelen, maar we moeten ook inzien dat niet alle moslims zich op dezelfde wijze gedragen.'²

We kunnen dus niet alles over één kam scheren. Er zijn én moslims die op grond van de Koran geweld plegen én er zijn moslims die vanuit hun godsdienst vrede najagen. Dit lijkt tegenstrijdig, maar deze spanning is niet alleen aanwezig binnen de Islam, zij is ook op andere terreinen te bespeuren.

'Wat we moeten beseffen is dat mensen verantwoordelijk zijn voor hun eigen handelingen. Er zijn zeker gewelddadige teksten in de Koran, maar moslims zouden hetzelfde over de Bijbel zeggen. Of kijk naar Hollywoodfilms – hoeveel zijn er openlijk seksueel of gewelddadig? Toch gaat niet iedereen die naar een Amerikaanse film kijkt op de zelfde manier handelen. Het is simplistisch om religieuze teksten de schuld te geven van wat ze doen ... daardoor worden mensen niet meer verantwoordelijk gehouden voor hun daden.'³

Het is dus belangrijk om niet elke moslim als potentiële of echte vijand te zien. Velen, zowel in het Westen als in het Oosten, hebben een grote afkeer van elke vorm van geweld in de naam van religie.

Hoe is het mogelijk dat er groepen moslims zijn die vrede zoeken en geen haar willen krenken van anderen en dat er ook groepen zijn die onder het roepen van *Allahu akbar*⁴ medemensen op de meest gruwelijke wijzen om het leven brengen?

¹ Bell, S. en Chapman C. ed. *Between Naivety and Hostility*. Milton Keynes, 2011. pag 140.

² Ibid. pag 141

³ Ibid. pag 140

⁴ Letterlijk: God is groter. Moslims gebruiken deze uitdrukking om aan te geven dat God de grootste god is

2. Interpretatie

De belangrijkste verklaring voor de verschillen tussen moslims onderling is te vinden in de manier waarop zij de Koran interpreteren. Die verschillen liggen op verschillende gebieden, zoals de volgende:

- a) Verzen bedoeld voor toen of nu?

Moslims die geloven dat Islam vrede beoogt, verwijzen vaak naar Soera 5:32, waar staat:

'Derhalve hebben Wij aan de Israëlieten voorgeschreven dat wie iemand doodt, anders dan voor doodslag of wegens verderf zaaien op de aarde, is alsof hij de mensen gezamenlijk heeft gedood en dat wie iemand laat leven is alsof hij de mensen gezamenlijk heeft laten leven.'⁵

Dit vers geeft prachtig weer hoe belangrijk het leven is en dat men nooit onschuldig bloed mag vergieten. Tegelijkertijd bevat dit vers de opdracht om mensen te doden die verderf zaaien. De vraag is wat dat inhoudt. De context geeft daar uitsluitel over. Daar staat:

'5:33 De vergelding van hen die tegen God en Zijn gezant oorlog voeren en erop uit trekken om op de aarde verderf te zaaien zal zijn, dat zij ter dood gebracht zullen worden, of gekruisigd, of dat hun handen en hun voeten aan tegenovergestelde kanten worden afgehouden, of dat zij uit het land verbannen worden. Dat is voor hen een schande in het tegenwoordige leven en in het hiernamaals is er voor hen een geweldige bestraffing.

34 Afgezien van hen die berouw tonen voordat jullie hen overmeesteren. Weet dan dat God vergevend en barmhartig is.

35Jullie die geloven! Vreest God en zoekt naar het middel om nader tot Hem te komen en zet jullie in op Zijn weg. Misschien dat het jullie welgaat.'⁶

Op grond van vers 33 kan de conclusie getrokken worden dat het zaaien van verderf betekent: oorlog voeren tegen God en tegen Mohammed.

De verzen 34 en 35 moedigen de moslim aan om dan op te staan tegen deze vijanden van de Islam en hen te overmeesteren, waarbij allerlei vormen van geweld toegestaan zijn. In vers 35 kan bovendien een rechtstreekse oproep aan de moslims gezien worden om zich op deze manier in te zetten.

Het behoeft geen verdere uitleg dat karikaturen over Mohammed en de Westerse militaire aanwezigheid in moslimlanden door veel moslims als verderf gezien worden. Daarom bewapenen sommige moslimgroepen zich om tegen het Westen te vechten en zijn er zelfs die zichzelf in menigten opblazen om zoveel mogelijk slachtoffers te maken.

De vredelievende moslim kan stellen dat deze verzen specifiek golden voor de tijd waarin Mohammed zelf leefde en dat ze nu niet meer van kracht zijn.

⁵ *De Koran* (vertaling F. Leemhuis) © 1989/2007 Unieboek bv

⁶ Soera 5:33-35, *ibid*

b) Zijn de verzen uit de Mekka of Medina periode?

Er is een duidelijk onderscheid tussen de openbaringen die Mohammed geloofde te ontvangen van God in de periode dat hij in Mekka was en de latere periode in Medina.

De islamitische website *askaquestionto.us* geeft onder andere de volgende verschillen aan:

- i. De verzen uit de Mekka periode gaan vooral over wie God is, het leven in het hiernamaals, en over goede en slechte daden. Zij zijn gericht op de afgodendienaren en de mensen in het algemeen en beginnen vaak met 'O mensen'.
- ii. De verzen uit de Medina periode bevatten vooral praktische instructies omtrent het leven als gelovigen en beginnen vaak met 'O gelovigen'. Ze spreken onder andere over de straffen op zonden zoals doodslag, overspel en diefstal, en bevatten richtlijnen voor het huwelijk en voor echtscheiding en erfenissen.
- iii. De verzen over jihad zijn allemaal uit de Medina periode.⁷

Vredelievende moslims kunnen zich vasthouden aan verzen uit de Mekka periode die aanmoedigen tot het accepteren van de Joden en Christenen, op basis van bijvoorbeeld Soera 10:94: 'Maar als jij in twijfel verkeert over wat Wij naar jou hebben neergezonden vraag dan aan hen die het boek al van voor jouw tijd lezen. Tot jou is de waarheid van jouw Heer gekomen, wees dus niet een van hen die het in twijfel trekken.'⁸ Hier werd de Islamitische profeet Mohammed opgedragen om de joden en de christenen te raadplegen om te verifiëren of zijn boodschappen wel echt van God kwamen. Uit dezelfde periode is een andere soera die vaak door moslims aangehaald wordt, namelijk 29:46, waar staat: 'Onze god en jullie god is één.'⁹

Aan de andere kant staat er in Soera 2:120 uit de Medina periode: 'Maar de joden noch de christenen zullen met jou ingenomen zijn zolang je niet hun geloof volgt. Zeg: "De leidraad van God, dat is de leidraad." Als jij hun neigingen volgt na de kennis die er tot jou gekomen is, dan heb je tegen God geen beschermer en geen bondgenoot.'¹⁰

Zo kunnen moslims op basis van de Koran aan de ene kant joden en christenen vertrouwen en goede relaties met hen opbouwen, terwijl ze aan de andere kant kunnen geloven dat ze christenen en joden nooit moeten vertrouwen.

c) De leer van abrogatie

Omdat er in de Koran veel tegenstellingen¹¹ staan, bestaat de leer van abrogatie. Dit houdt in dat bij tegenstellingen de nieuwere openbaringen de eerdere vervangen en is gebaseerd

⁷ <http://askaquestionto.us/question-answer/revealedbook/what-are-the-differences-between-verses-revealed-in-mecca-and-medina>

⁸ Leemhuis

⁹ Leemhuis. Het volledige vers luidt als volgt: 'Twist met de mensen van het boek slechts op de beste manier, behalve met degenen onder hen die onrecht plegen, en zegt: "Wij geloven in wat naar ons is neergezonden en in wat naar jullie is neergezonden. Onze god en jullie god is één. En wij geven ons over aan Hem."'

¹⁰ Leemhuis

¹¹ Voor een lijst in het Nederlands, zie <http://dutch.faithfreedom.org/forum/viewtopic.php?t=11378> Voor een uitgebreidere lijst in het Engels, zie bijvoorbeeld <http://www.answering-islam.org/Quran/Contra/>

op onder andere soera 2:106: 'Welk teken¹² Wij ook afschaffen of doen vergeten, Wij komen met iets beters of overeenkomstigs. Weet jij niet dat God almachtig is?'

Volgens de Koran heeft God eerdere openbaringen afgeschaft om er een betere voor in de plaats te geven. Daarom geloven moslims in het algemeen dat de Koran als laatste openbaring de Bijbel vervangt, maar ook dat de laatste openbaringen in de Koran zelf de beste zijn. Een bekend voorbeeld hiervan is met betrekking tot het gebruik van alcohol, zoals te zien in de volgende drie verzen:

'Zij vragen jou naar de wijn en het kansspel. Zeg: "In beide is grote zonde en veel nuttigheid voor de mensen, maar hun zonde is groter dan hun nut." ' Soera 2:219

'Jullie die geloven! Nadert niet tot de salaas, terwijl jullie dronken zijn, zolang jullie niet weten wat jullie zeggen ...' Soera 4:43

'Jullie die geloven! De wijn, het kansspel, de offerstenen en de verlotingspijlen zijn een gruwel van satans makelij. Vermijdt die dus; misschien zal het jullie welgaan.' Soera 5:93

Volgens Soera 2:219 zijn sterke drank en gokken, ofschoon niet aangemoedigd, toegestaan in de islam. Vervolgens bevat soera 4:43 een waarschuwing om niet te bidden als je dronken bent en tot slot is soera 5:93 een krachtige oproep om de sterke drank te vermijden. In dit geval beschouwen alle moslims het derde vers als de beste openbaring en daarom maatgevend.

Voor moslims en niet-moslims is de leer van abrogatie moeilijk te volgen. Hoe kan men bepalen wat de beste verzen zijn of weten wat de laatste openbaring is? Hoe weet men welke verzen wel en niet vervangen zijn door andere? Het feit dat de koranverzen niet op chronologische volgorde in de koran staan, maar gerangschikt op lengte van hoofdstuk, maakt het nog ingewikkelder om tot de correcte interpretatie te komen.

Moslims gebruiken de Hadith om de chronologische volgorde van de Koran te bepalen en moeten daarbij weer bepalen hoe betrouwbaar deze mondelinge overleveringen over het leven van Mohammed zijn.

Onder de moslimgeleerden bestaat dan ook een groot verschil van mening hoeveel abrogaties in de Koran voorkomen: de aantallen lopen uiteen van 20 tot 238.¹³ Daarbij wordt ook nog eens onderscheid gemaakt tussen de leer en het vers. Zo is het mogelijk dat de abrogatie op drie verschillende manieren plaatsvindt, en wel de volgende:¹⁴

- i. Zowel de leer als het vers wordt geannuleerd
- ii. Alleen het vers wordt geannuleerd
- iii. Alleen de leer wordt geannuleerd

Een van de belangrijkste en meest omstreden abrogaties betreft soera 9:5, ook wel het 'vers van het zwaard' genoemd, waar staat: 'Als de heilige maanden zijn verstreken, doodt dan de veelgodendienaars waar jullie hen vinden, grijpt hen, belegert hen en wacht hen op in elke

¹² Het Arabische woord voor 'teken' is *aya*, hetgeen 'teken' of 'wonder' betekent. Moslims gebruiken dit woord voor koranverzen is omdat ze geloven dat elk vers een 'teken' of 'wonder' van God is.

¹³ https://wikiislam.net/wiki/List_of_Abrogations_in_the_Qur'an Voor een lijst van annuleringen, zie http://www.muhammadanism.org/Quran/abrogation_koran.pdf

¹⁴ <http://islamqa.info/en/105746>

mogelijke hinderlaag. Maar als zij berouw tonen, de salaats¹⁵ verrichten en de zakaat¹⁶ geven, legt hun dan niets in de weg. God is vergevend en barmhartig.¹⁷

Volgens de Hadith vervangt dit vers meer dan honderd vredelievende verzen in de Koran, inclusief soera 2:256: 'In de godsdienst is geen dwang.'¹⁸ Sommige geleerden ontkennen dit en geven aan dat soera 9:5 alleen voor een bepaalde situatie gold.¹⁹ Soms worden interessante argumenten aangedragen waarom deze soera niet letterlijk voor vandaag bedoeld kan zijn, zoals: 'het zou ... desastreus voor de veiligheid van zowel moslim- als niet-moslimburgers en landen zijn.'²⁰

d) Letterlijk of figuurlijk bedoeld?

Bij het interpreteren van de Koran speelt de vraag of een opdracht letterlijk of figuurlijk bedoeld is een grote rol. Het belangrijkste voorbeeld hiervan is de jihad; de strijd of moeite voor het goede en tegen het kwade.

Op veel Islamitische websites wordt gesproken van twee vormen van strijd. De grote jihad is de innerlijke persoonlijke strijd, zoals de worsteling tegen verleidingen. De kleine jihad is de materiële strijd, waarbij men de islam beschermt en verspreidt met inzet van materiële middelen.

Bij ieder vers waarin het Arabische woord jihad voorkomt, is dan de vraag of het om de interne of externe strijd gaat. Dit is opnieuw een gebied waar geen eensluidende conclusie getrokken kan worden, omdat er zoveel verschillen van mening zijn.

Het is opmerkelijk dat de leer van twee soorten jihad nog maar enkele tientallen jaren door moslim apologeten gebruikt wordt.²¹ Hij is dan ook gebaseerd op slechts één Hadith²² die door de moslimgeleerden ook nog eens van oudsher als onbetrouwbaar wordt beschouwd.²³

¹⁵ Het verplichte Islamitisch gebed 5 keer per dag

¹⁶ Het verplichte percentage van het inkomen als aalmoes geven

¹⁷ Leemhuis

¹⁸ https://wikiislam.net/wiki/List_of_Abrogations_in_the_Qur'an

¹⁹ Zie bijvoorbeeld <http://seekershub.org/ans-blog/2010/11/06/jihad-abrogation-in-the-quran-the-verse-of-the-sword/>

²⁰ it would be ... disastrous for the security of both Muslim and non-Muslim citizens and nation-states. Bron: <http://seekershub.org/ans-blog/2010/11/06/jihad-abrogation-in-the-quran-the-verse-of-the-sword/>

²¹ Mogelijk was de eerste persoon die deze term in de 20^e eeuw gebruikte de Irakese Majid Khadduri (1909-2007). Bron: http://en.wikipedia.org/wiki/Jihad#Distinction_of_.22greater.22_and_.22lesser.22_jihad geraadpleegd op 15/1/15

²² 'Jabir said, "We have returned from the lesser jihad (*al-jihad al-asghar*) to the greater jihad (*al-jihad al-akbar*)." When asked, "What is the greater jihad?," he replied, "It is the struggle against oneself." *The History of Baghdad*, [Al-Khatib al-Baghdadi](#)

²³ 'The hadith does not appear in any of the authoritative collections, and according to the Muslim Jurist [Ibn Hajar al-Asqalani](#), the source of the quote is unreliable: "This saying is widespread and it is a saying by Ibrahim ibn Ablah according to Nisa'i in al-Kuna. Ghazali mentions it in the Ihya' and al-'Iraqi said that Bayhaqi related it on the authority of Jabir and said: There is weakness in its chain of transmission." Hajar al Asqalani, *Tasdid al-qaws*, see also *Kashf al-Khafa'* (no.1362)' and 'Contemporary Islamic scholar [Abdullah Yusuf Azzam](#) has argued the hadith is not just weak but "is in fact a false, fabricated hadith which has no basis. It is only a saying of Ibrahim Ibn Abi `Abalah, one of the Successors, and it contradicts textual evidence and reality.'" http://en.wikipedia.org/wiki/Jihad#Distinction_of_.22greater.22_and_.22lesser.22_jihad geraadpleegd op 15/1/15

Behalve een groep Soefi moslims in de achtste eeuw,²⁴ hebben de moslims de referenties naar jihad altijd gezien als een materiële of fysieke strijd.²⁵ Ook vandaag interpreteren veel moslims ze op die manier, met name degenen die de Koran zo letterlijk mogelijk proberen te gehoorzamen.

Daarbij rijst steeds de vraag welke dingen tot 'het kwade' behoren, zodat de moslims ertegen moeten strijden. Zo wordt de militaire en politieke inmenging van Westerse landen in het Midden Oosten bijvoorbeeld door islamisten vaak gezien als aanvallen op de islam, die bomaanslagen op Westerse doelen rechtvaardigen ter verdediging. Anderen zien die inmenging juist als bevrijding van hun dictatoriale regering of van extremistische groeperingen en verwelkomen de Westerse legermachten.²⁶

e) Hoeveel kennis heeft iemand van de Koran?

In de praktijk blijkt dat de meeste moslims weinig kennis van de Koran hebben. Als kind hebben ze vaak lange passages gememoriseerd, maar ze hebben nooit leren stilstaan bij de betekenis van de verzen.²⁷ Het onderzoeken waarom bepaalde verzen elkaar tegen lijken te spreken wordt altijd sterk ontmoedigd. De gelovige behoort alles te aanvaarden zoals het is; wie dat niet doet wordt bestempeld als pervers.²⁸

Nu werden er ten tijde van Mohammed al Koranverzen in twijfel getrokken. Soera 4:82 impliceert dat en geeft er ook een antwoord op. 'Overpeinzen zij de Koran dan niet? Als hij van een ander dan God [gekomen] was dan zouden zij er veel tegenstrijdigs in vinden.'²⁹ Met andere woorden: er staan veel tegenstrijdigheden in de Koran. 'Echter,' zegt deze soera, 'wie de Koran overdenkt komt tot de conclusie dat de woorden van God komen.' Daarom valt er niet over te twisten en moet alles zonder vragen geaccepteerd worden.

Nu zijn er wel moslims die de Koran dieper bestuderen. Zij komen voor de keuze om vast te houden aan de leer dat de Koran het eeuwige en onveranderlijke woord van God is of om te concluderen dat de Koran niet van God komt.

De eerste groep komt met allerlei creatieve uitleggingen en interpretaties om de tegenstrijdigheden te verklaren. Velen van hen besluiten om de Koran blindelings te vertrouwen en dus ook blindelings te volgen. Zo groeien ze tot fundamentalisten die er uiteindelijk toe komen om bijvoorbeeld de verzen over het doden van ongelovigen vandaag letterlijk toe te

Hij komt niet voor in de vier Soenni scholen of in de Sjia traditie en wordt door sommige moslims gezien als manier om de islam aantrekkelijk te maken voor Westerlingen. Bron:

http://wikiislam.net/wiki/Lesser_vs_Greater_Jihad geraadpleegd op 15/1/15

²⁴ 'From the late eighth century, a distinction was made in the case of Sufi frontier battles between the 'small effort' as armed struggle against external foes and the non-violent 'great effort' of self-control and the realization of higher values.' Bron: http://www.know-britain.com/islam/greater_jihad_lesser_jihad.html

²⁵ Het is opmerkelijk dat 'jihad' niet voorkomt in de Mekka periode, toen de moslims alleen de innerlijke strijd kenden om God te volgen. Die strijd werd kennelijk nooit omschreven als jihad. Dit feit onderschrijft dat het woord jihad altijd op de fysieke strijd doelt.

²⁶ Bijvoorbeeld de Koerden in Noord-Irak toen de geallieerden Saddam Hoessein overmeesterden.

²⁷ Dit is extra moeilijk voor de vele miljoenen moslims wiens moedertaal niet Arabisch is en die de Koran in het Arabisch uit hun hoofd hebben geleerd.

²⁸ soera 2:99, Leemhuis 'Wij hebben toch duidelijke tekenen naar jou neergezonden. Alleen de verdorvenen geloven er niet in.' NB: tekenen (ayat) verwijst hier naar koranverzen.

²⁹ Soera 4:82 Leemhuis

passen. Daarbij worden ze gesteund door het voorbeeld van hun profeet Mohammed die hetzelfde deed met veel van zijn tegenstanders.³⁰ Het feit dat veel van Mohammeds opvolgers vermoord werden door moslims,³¹ wijst erop dat geweld een intrinsiek deel van de Islam is. Zelfs vandaag de dag beschouwen aanhangers van de twee grootste stromingen binnen de Islam, de Soennieten en Sji'ieten, elkaar als ongelovigen of afvalligen en doden elkaar in landen zoals Irak.³²

De groep die tot de slotsom komt dat de Koran niet van God is,³³ komt daarmee voor een ander dilemma te staan. Kunnen zij de eerdere boeken die God gaf wel vertrouwen of zijn die ook het werk van mensen?

Helaas wijzen velen, die als moslims opgegroeid zijn en hun leven lang gehoord hebben dat de Bijbel door de joden en christenen veranderd is,³⁴ Gods Woord helemaal af en besluiten zelfs om niet meer te geloven in het bestaan van God de Schepper.

Er zijn er ook die de Bijbel met een open houding gaan lezen en die geraakt worden door de liefde van God en de ontferming van Jezus voor de mensen en voor henzelf. Vaak hebben ze een bovennatuurlijke ervaring met God waardoor ze de zekerheid ontvangen dat God van hen persoonlijk houdt en hen vergeeft. Zij komen tot het besef dat Jezus de Messias aan het kruis gestorven is om zo in hun plaats de straf te dragen voor hun slechte daden, zowel in hun handelen als in hun gedachtelevens. Doordat ze vrede met God hebben gekregen, zijn ze ook in staat om vrede met mensen te sluiten en om, in plaats van hun vijanden te haten, zelfs van hen te houden.

3. Conclusie

Zoals we gezien hebben, geven de tegenstellingen binnen de Koran de ruimte aan de individuele moslim, zowel de vreedzame als de gewelddadige, om de bevestiging te vinden voor hun gedrag.

Eenzijds zijn er verzen uit de Mekka periode die vrede promoten. Aan de andere kant zijn er veel verzen uit de Medina periode, die ertoe oproepen om de hele wereld te onderwerpen, waarbij geweld tegen en het doden van niet-moslims geoorloofd is. Volgens sommige verzen zullen de moslims die niet mee willen vechten om de islam te verspreiden en daarbij niet-moslims doden zelfs naar de hel gaan.³⁵

Op grond van de koranverzen over annulering, kan men concluderen dat de leer uit de Medina periode de hoogste autoriteit heeft en dat de Islam vooral oproept tot geweld, overal waar de wereld nog niet aan haar onderworpen is.

³⁰ Zie bijvoorbeeld de lijst op en.wikipedia.org/wiki/List_of_expeditions_of_Muhammad

³¹ Drie van de vier eerste Kaliefen, alle 11 Sji'a leiders en verschillende Soenni leiders. Voor een uitgebreid overzicht van geweld in de vroege islam, zie de gelijknamige studie op godlovesishmael.com/site/artikelen-en-studies/

³² en.wikipedia.org/wiki/Shia%E2%80%93Sunni_relations

³³ Voor hen is het bijvoorbeeld onmogelijk dat de Almachtige, Alwetend en onveranderlijke God in een periode van 23 jaar zoveel tegenstrijdige boodschappen zou hebben gegeven.

³⁴ Gebaseerd op Soera 5:13 en 41 en Hadith Sahieh Boechari Volume 9 Boek 92 #460

³⁵ Bijvoorbeeld Soera 8:16 'Wie zich op die dag omkeert, behalve als krijgsmanoeuvere of om aansluiting te zoeken bij een andere troepenmacht, die haalt zich de toorn van God op de hals en zijn verblijfplaats is de hel. Dat is pas een slechte bestemming!' Leemhuis

Is islam een godsdienst van vrede of niet?

*God loves
Ishmael*

Wie de Koran zo letterlijk mogelijk neemt en daarbij kijkt naar de manier waarop de islamitische profeet Mohammed de koranverzen toepaste, komt tot dezelfde conclusie als de moslims die als extremisten en fundamentalisten bestempeld worden. Deze gelovigen proberen niets anders te doen dan trouw te zijn aan hun religie en aan hun profeet.

NB: Moslims wijzen er graag op dat het woord 'Islam' afkomstig is van het oorspronkelijke woord '*salaam*', dat *vrede* betekent. Het feit dat de stam van het woord *vrede* en van het woord *islam* in het Arabisch dezelfde letters bevat (s-l-m), wil nog niet zeggen dat de betekenis gelijksoortig is. In het Nederlands hebben de woorden *loven*, *leven* en *laven* bijvoorbeeld dezelfde medeklinkers, toch zijn het drie geheel verschillende woorden. De woorden *loven* en *beloven* hebben exact dezelfde stam, toch is hun betekenis heel verschillend. Voor meer uitleg, zie bijvoorbeeld <https://www.answering-islam.org/Dutch/v/islamenvrede.htm>

Nawoord voor niet-moslims

Ik ben benieuwd waarom je naar dit artikel hebt gekeken. Komt de vraag of de islam wel of geen godsdienst van vrede is, wellicht voort uit een diepere behoefte? Zijn jouw eigenlijke vragen misschien: 'Kan ik moslims vertrouwen? Wordt mijn buurman of buurjongen ineens een terrorist? Is er wel een plaats voor de islam in het Westen?'

Zoals in de inleiding vermeld uit het boek *Between Naivety and Hostility* en zoals we in deze studie gezien hebben, zijn er duidelijk zaden van geweld aanwezig in de Islam. Of die zaden vrucht gaan dragen, hangt af van meerdere factoren. Daar hebben wij Westerlingen grote invloed op.

Iedere persoon die zichzelf moslim noemt, is vooral een medemens, geschapen naar Gods beeld en gelijkenis.³⁶ God heeft iedereen een geweten gegeven, en tallozen zoeken ernaar om met een rein geweten te leven. Dat was zo in Bijbelse tijden³⁷ en dat is nog steeds het geval.

Laten we er dan ook voor waken om mensen te oordelen naar hun etnische afkomst, kledingstijl, baardgroei of religieuze affiniteit, en zo een vruchtbare grond creëren voor de zaden van geweld in de Koran. Laten we tegelijkertijd niet ontkennen dat de zaden van geweld er echt zijn.

Als je dit als christen leest, ben je nu misschien geneigd om alles wat met de islam te maken heeft af te wijzen. Ik moedig je aan om de volgelingen van de islam, de moslims die je ontmoet, niet af te wijzen. Zij zijn waardevol in Gods ogen, net als jij en ik en God wil hen laten zien hoeveel Hij van hen houdt. Misschien mag jij wel degene zijn door wie Hij dat doet.

Volg het voorbeeld van Jezus die de wettische leer van de Farizeeërs volledig afwees, maar die wel relaties met hen aanging.³⁸ En dat terwijl zij het waren die Hem ter dood veroordeelden en ervoor zorgden dat Hij gekruisigd werd. Daarmee meenden de Farizeeërs en andere religieuze leiders zelfs God te eren en gehoorzamen.³⁹

Het is gemakkelijk om uit angst afstand te houden. God heeft echter gezegd: 'Hij die in ons is, is meer dan hij die in de wereld is.'⁴⁰ Stel je dus beschikbaar opdat de moslims Jezus de Messias mogen leren kennen als hun Vredevorst. Dan zal er echte vrede komen, ook in het Midden Oosten.⁴¹

Nawoord voor moslims

Vraag jij je weleens af of de Islam echt de laatste en beste religie is, zoals je altijd is voorgehouden door de islamitische geleerden?

³⁶ Genesis 1:26-27

³⁷ Zie Romeinen 2:14-15 waar de apostel Paulus schrijft over niet-joden die van nature deden wat de wet zegt.

³⁸ Hij nam bijvoorbeeld de tijd met Nicodemus die met vragen bij Hem kwam (Johannes 3:1-21) en ging bij Simon eten die Hem had uitgenodigd (Lukas 7:36-50).

³⁹ In hun ogen lasterde Jezus God door bekend te maken dat Hij de Zoon van God is. Zie Mattheüs 26:63-66. Op godslastering stond de doodstraf. Zie Leviticus 24:10-16.

⁴⁰ 1 Johannes 4:4 *Bijbel Herziene Statenvertaling*, © Uitgeverij Jongbloed 2010 (HSV)

⁴¹ Voor een uitleg omtrent de bron van de Jodenhaat onder de Arabieren en het geweld in het Midden Oosten, zie *Afgewezen en Geliefd*, pag. 365-366

Ik moedig je aan om de tekst van Koran te accepteren voor wat het is en je niet te laten verblinden door allerlei uitzonderlijke uitleggingen waarom er iets anders bedoeld zou zijn dan wat er staat. De Hadith bevat voldoende informatie en oorlogsverslagen om zeker te weten dat Mohammed de Koranverzen zelf ook letterlijk nam.

Het is mogelijk om uitwendige vrede te hebben, door alle tegenstand de kop in te drukken en alle vijanden uit te roeien, zoals de Koran leert. Deze vrede wordt echter in stand gehouden door angst en moet eerder gezien worden als een afwezigheid van geweld en conflict. Het is geen innerlijke vrede in de harten van de mensen.

Ware innerlijke vrede ontstaat alleen daar waar de angst verdwijnt. Gods onvoorwaardelijke liefde drijft de angst uit.⁴² En God heeft zijn liefde aan de mens bewezen doordat Jezus de Messias vrijwillig⁴³ voor ons stierf, ook al waren wij zondaars. Voor wie dat in geloof aanvaardt geldt: 'Veel meer dan zullen wij, nu wij gerechtvaardigd zijn door zijn bloed, door hem behouden worden van de toorn.'⁴⁴ Zo kunnen we ware vrede met God hebben en ware vrede met elkaar en hoeven we niet meer bang te zijn voor de dag van het Oordeel.

Als bepaalde dingen je hele leven lang geleerd zijn en je vertrouwen hebben gehad, dan is het moeilijk om ze niet meer te kunnen vertrouwen. Weet echter dat God de Schepper op je wacht om je in liefde te ontvangen en klaar staat om je te vergeven alles wat je gedaan hebt. De bekende 1^e-eeuwse apostel Paulus heeft hetzelfde ervaren. Hij had bloed van onschuldige volgelingen van Jezus aan zijn handen, maar God gaf hem de zekerheid dat al zijn zonden en misdaden vergeven waren door het offer van Jezus. Daarna werd hij een van de bekendste apostelen, die ons veel heeft geleerd over hoe groot de genade van God is en hoe groot de liefde van Jezus. Hij is in staat om oneindig veel meer te doen dan wij bidden of beseffen.⁴⁵

Zoals God Ismaël bestemd heeft om vrij te zijn⁴⁶, zo heeft Hij jou bestemd om in vrijheid te leven, zonder het juk van religie of haat en bitterheid.

Als je twijfels hebt over wie of wat je kunt vertrouwen, vraag dan aan God zelf om je de weg te wijzen. Hij geeft Zijn Geest aan ieder die daarom vraagt⁴⁷ en Zijn Geest zal je onderwijzen en de waarheid bekend maken in je binnenste.⁴⁸

⁴² 1 Johannes 4:15-17

⁴³ Johannes 10:17-18 'Daarom heeft de Vader Mij lief, omdat Ik Mijn leven geef om het opnieuw te nemen. Niemand neemt het Mij af, maar Ik geef het uit Mijzelf; Ik heb macht het te geven, en heb macht het opnieuw te nemen. Dit gebod heb Ik van Mijn Vader ontvangen.' HSV

⁴⁴ Romeinen 5:9 HSV. Zie ook v.8

⁴⁵ Efeze 3:20 HSV

⁴⁶ Zie de studie Wilde Ezel via www.godlovesishmael.com/ezel

⁴⁷ Lukas 11:13 'Als u die slecht bent, uw kinderen dus goede gaven weet te geven, hoeveel te meer zal de hemelse Vader de Heilige Geest geven aan hen die tot Hem bidden?' HSV

⁴⁸ Johannes 14:26, 16:13 'De Trooster, de Heilige Geest, Die de Vader zenden zal in Mijn Naam, Die zal u in alles onderwijzen en u in herinnering brengen alles wat Ik u gezegd heb.' en 'Wanneer Die komt, de Geest van de waarheid, zal Hij u de weg wijzen in heel de waarheid, want Hij zal niet vanuit Zichzelf spreken, maar wat Hij gehoord zal hebben, zal Hij spreken, en de toekomstige dingen zal Hij u verkondigen.' HSV